

Per Olof Olofsson

Noteringar

Gustaf Valfridsson f.1918, nedskrivet år 1983: Morfar, Per Olof, ägde hemmanet i Långvattnet, men kom på obestånd och fick flytta ut i skogen ca 5 km väster om byn. Platsen heter Rönnhagen.

Han var skyldig sin kusin Anders Jansson (Johansson), 1824-1882, några hundra kronor vilket var orsak till obeståndet.

Anders Johansson hade en omåttligt rik morbroder i Bastuträsk vid namn Anders Nilsson, 1794-1868.

Därifrån torde pengar till alla hemmansköp härstamma. Utflyttningen till Rönnhagen skedde ca 1870-72.

Moster Josefina f 1865 blev kvar hos sin mormor och styvmorfar då det var omöjligt ta ut ett så litet barn ut i vildmarken.

De förlorade alla myrängar, varför de måste röja nya på kronomark. Där hade Per Olof ingen rätt,

varför kronan tog av dem alla ängar och kronatorpare fick slå dessa.

Detta tog Per Olofs äldste son Pehr, "Lill-Pet" mycket hårt då han övertagit efter sin far.

"Lill-Pets" hat till Anders Jansson och jägmästare och kronojägare tog aldrig slut och tog sig alla möjliga uttryck,

från visor till förslag om snöpning. Kanske kan nämnas att "Lill_Pet" räknades en smula underlig och oslagbar i

att finna träffande uttryck. Min mor Maria föddes 1885 i Rönnhagen. Per Olof var en mycket skicklig smed.

Han smidde många lodbössor och gjorde alla detaljer till dessa. En bössa finns i Harrvik där sonen Gustaf Severus var gift.

En annan finns hos vår tremänning Hjalmar Israelsson, Blåvikssjön. (En bössa finns även hos Sten Hofvenstam,

Falun, vilken fick den i gåva av morfar och mormor i Kyrkberg i början av 1940-talet)

Per Olof dog i januari 1899. När de gjorde kistan satt mormor Eva Agata på en stol bredvid.

Så föll hon framstupa och slog huvudet i kistkanten. De hade henne till sängs men hon dog sju dagar efter Per Olof.

Min mor Maria var ej fyllda 14 år och fick fara ut för att klara sig själv.

Per Olof har gjort psalmsiffrorna i Stensele kyrka.

Jag har en revers för mofar Per Olofs skuld till en lapp vid namn Johan-Valfrid Fjällström i Fjällsjö "Atjiken".

Beloppet var 8 kronor och reversen var utskriven i Lycksele (AC), troligen under marknaden.

Källor

1) Sten Hofvenstam